

Guds *lilla* tröstebok

David Marshall



*Skandinaviska
Bokförlaget*

Alla bibeltexter är hämtade från *Handbok för livet*
om inget annat anges.

Förkortningar inom parentes står för följande bibelöversättningar:
LB – Levande Bibeln, © InterSkrift Förlags AB, Herrljunga
och Living Bibles International 1977
FB – Folkbibeln, Svenska Folkbibeln, © XP Media, 1998
2000 – Bibel 2000, © Svenska Bibelsällskapet, 1999

Originalalets titel: *God's Little Book of Encouragement* © David Marshall
Först utgiven år 2000
på Autumn House Limited, Grantham, Lincs, NG 31 9SL, UK.

Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation
får på något sätt reproduceras utan tillstånd från utgivaren.

Svensk översättning:

© Sjundedags Adventistsamfundet, Stockholm, 2011

Översättning: *Elsie Stone*

Sättning: *Susan Bolling*, Skandinaviska Bokförlaget

Omslag och bilder: *Autumn House*

Tryckt hos: Eurodream, Serbien, 2011

ISBN 978-91-7256-257-8

Tillägnad Jill

Introduktion

**Ibland kan vi alla behöva ett "lyft".
Kanske var det för att Han visste
det som Gud fyllde sin Bok
med så många uppmuntrande ord.
Gideoniterna har gett tröst och uppmuntran
till miljontals människor
genom att de har placerat ut
Guds Bok på hotell och värdshus
i många delar av världen.
Denna Lilla Tröstebok tar fram
de verser som genom
århundradena har gett människor
uppmuntran och styrka.**

David Marshall

**När alla dina vänner har gjort dig besvikna,
när du inte kan lita på någon –
då finns det En som aldrig sviker
din vänskap.**

”När jag är rädd, sätter jag mitt hopp till Gud.

Jag litar på dina löften.

*Vad kan vanliga dödliga människor
göra mot mig, så länge jag litar på dig?”*

PSALTAREN 56:4, 5

**Bekämpa fruktan med förtröstan.
Eftersom Gud ger kraft till den
som ber om det, så väntar
glädjen runt hörnet.**

*”Gud har kommit för att hjälpa mig!
Jag ska lita på honom och inte vara rädd,
för Herren är min starkhet och min sång.
Han ska bli min frälsning.
Med glädje ska jag dricka ur frälsningens källa!”*

JESAJA 12:2

**När det ser riktigt illa ut,
kom då ihåg att Gud ofta har
övertäckningar i rockärmen!
Guds övertäckning kan vända
upp och ned på allt –
och skingra dina fiender.**

*”Frukta inte, för jag är med dig! Var inte förskräckt!
Jag är din Gud. Jag ska ge dig styrka. Jag ska hjälpa dig.
Jag ska uppehålla dig med min segrande högra hand.*

*Titta, hur alla dina arga fiender är
förvirrade och förskingrade! ...
Förgäves ska du leta efter dem,
de ska försvinna allesammans.”*

JESAJA 41:10-12

**När du befinner dig i en besvärlig situation,
be inte att Gud ska ta dig bort därifrån,
utan be att han ska komma till dig.
Då blir allt annorlunda, även du.**

*"Då reste han sig upp och
befallde vinden och sjön att vara stilla.
Då lade sig sjön, och det blev
alldeles lugnt."*

MARKUS EVANGELIUM 4:39

**Hela ditt försvar ligger nere
och du känner dig deppig och sårbar.
Då är hjälpen som närmast.**

”Alla som är förtryckta får komma till honom.
Han är räddningen i deras svårigheter.
Alla som känner din barmhärtighet, Herre,
räknar med din hjälp,
för du har ännu aldrig övergett dem
som litar på dig.”

PSALTAREN 9:10, 11 (LB)

**Instängd i ett hörn
och ingen utväg?
Det *finns* en väg...**

”Ropa till mig på nödens dag,
så skall jag rädda dig,
och du skall ära mig.”

PSALTAREN 50:15 (FB)

**När du kastas hit och dit
av livets stormar,
och däckat är alldeles översköljt
av vågornas vatten,
då kanske det är dags för en ny kapten.**

”Herre, du är min Gud,
jag vill lova dig och prisa ditt namn.
Du har utfört dina allvisa planer,
dina löften från fordom står orubbligt fast.
Du blev en tillflykt för den svage,
en tillflykt för den fattige i hans nöd,
skydd mot slagregn, skugga i hetta.”

JESAJA 25:1, 4 (2000)